



Enschede, 7-11-2022

Innerbalance-Enschede geeft massage voor het goede doel!

Beste mensen,

Kerst is een tijd van verwachting, een tijd van hoop en liefde, een tijd van **geven en ontvangen**. Een tijd om te weten dat je geliefd bent en er toe doet. Dat je niet alleen bent.

Er zijn in Lesotho kinderen die hun ouders verloren hebben en daardoor het gevoel hebben alleen op de wereld te zijn. Vergeet ze niet! Als een teken van liefde voor de medemens kun je de kinderen nieuwe kleren voor de kerst cadeau geven, zodat ze meer hoop en vertrouwen in het leven krijgen en dat ze weten dat ze niet alleen zijn en geliefd zijn. Geef ze een glimlach.

Je betaalt contant na de massage.

Ik zorg persoonlijk voor de nieuwe kleren in december.

Geven = ontvangen:

Met mijn handen wil ik je liefdevol aanraken en je energie geven. Doe je mee voor €50,-, dan krijg je en voet reflex massage van een half uur en draag je ook bij aan een betere wereld. Het gehele bedrag gaat naar het goede doel! Van maandag 14 november tot en met vrijdag 18 november kun je een afspraak maken. Bel voor een afspraak 0683181995 of mail naar info@innerbalance-enschede.nl.

Alvast bedankt

Ook wens ik jullie een gezegende kerst.

Met vriendelijke groeten,

Nthabiseng Matube